



## Op Amelander fietsen door Amsterdam

Door Rosa Groen

**B**uiten de zaak staat een rij van vijftien Amelander fietsen, binnen nog een stuk of dertig. Het past net. „We gaan nog meer fietsen kopen die we boven kunnen opslaan”, zegt Ingrid Bruin (40) van Ameland. Ze staat achter in de zaak Ajaxbike aan de Gerard Doustraat in Amsterdam, dicht bij de Albert Cuyp en de geboortestraat van wijlen volkszanger André Hazes. Haar man Stelios Kapetanos (39), een Griek van het eiland Salamina, repareert de fietsen. Aan het plafond zijn haken bevestigd waar fietsen aan op worden gehangen voor de reparatie. Kapetanos is overigens niet te beroerd om ook fietsen van buurtgenoten te herstellen. Naast verhuur en reparatie is Ajaxbike ook een reguliere fietsenmakerij. De naam komt van de historische en mythologische held Ajax, van het eiland Salamina. Ajax is volgens de enthousiaste Kapetanos de grootste held van de Trojaanse Oorlog.

Soms komen toeristen terug met gehavende fietsen, een lekke band of een kapot zadel. Binnenbanden, handremmen, een slag in het wiel, Kapetanos repareert het allemaal. „Het is heel on-Grieks, maar Stelios heeft er gevoel voor”, vertelt Bruin. „We hebben elkaar leren kennen toen we allebei in het toerisme werkten op het eiland Zakynthos, en daar deed ik al fietstochten met toeristen. Toen we in Nederland waren, bedacht Stelios ineens dit Amsterdamse fietsenplan.” Sinds maart is de zaak in het hart van de hoofdstad geopend.

De fietsen kochten zij bij Tjeerd Nobel op Ameland. Bruin: „Ik kende Nobel nog van vroeger. Met de kerst aten we bij familie en informeerde we. We konden er meteen veertig meenemen.” Frappant aan de fietsen van Ajaxbike is de typische sticker op het frame: een rood verkeersbord met de tekst 'Niet op het strand fietsen'.

Toeristen uit binnen- en buitenland kiezen tussen een Amelander fiets met terugtrap- of handrem. „Meestal kennen buitenlanders het systeem van de terugtra-

prem niet. Het is €3 tot €5 goedkoper dan een handrem, maar ze durven het zelden aan.”

Soms kunnen de toeristen helemaal niet fietsen, zoals laatst een groep Spaanse meiden. Bruin: „Ik heb ze eerst in tien minuten een fietscursus gegeven. Het was eng om ze daarna op pad te sturen. Gelukkig ging het goed.”

Bruin geeft huurders een plattegrond van de binnenstad en een lijstje met tips, afhankelijk van het budget. Voor lowbudgettoeristen heeft Bruin een speciale reeks suggesties, zoals een bezoek aan het Vondelpark, het stadsarchief of een ritje naar Ouderkerk. Anderen geeft ze adviezen over lopende exposities in musea en leuke wetenswaardigheden.

„Er is zoveel over de geschiedenis van Amsterdam te vertellen”, zegt de al twaalf jaar in Amsterdam wonende Bruin. Zij is druk bezig met het organiseren van tochten door de hoofdstad, langs musea, historische hoogtepunten en langs de Amstel naar de Rembrandthoeve, waar toeristen een rondleiding langs kaas- en klompenmakers kunnen krijgen.